



**PETITIE:  
PÉTITION:**



**GEEN** nieuwe gevechtsvliegtuigen  
**PAS DE** nouveaux avions de chasse

*Initiatief van/Initiative de: Agir pour la Paix, CNAPD, Intal, Pax Christi Vlaanderen,  
Vrede vzw en Vredesactie.  
Ingevulde formulieren terugsturen naar / Retournez le formulaire rempli à  
Vrede vzw, Dok Noord 4E bus 003, 9000 Gent*

#### **Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen**

Er bestaat geen maatschappelijk draagvlak om miljarden te investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen. Volgens een enquête van de UA is slechts 25% van de Belgen daarvoor gewonnen. Dat is een duidelijke boodschap aan de nieuwe regering. De vredesbeweging vraagt aan jou, als organisatie uit het middenveld, om ook je stem te laten horen.

#### **Schatkist heeft geen miljarden euro op overschot**

De aankoop van de nieuwe 'jet fighters' kan gemakkelijk tot 6 miljard euro oplopen, een bedrag dat niet ter beschikking is. De jarenlange economische en financiële crisis noopt ieder van ons om zuinig om te springen met de voorhanden zijnde middelen, ook de overheid. Prioriteit voor de nieuwe regering is werk maken van een duurzaam beleid op vlak van economie, klimaat en milieu, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

#### **Militaire missies brachten geen vrede en stabiliteit**

De militaire interventies in verschillende delen van de wereld hebben niet gezorgd voor meer vrede en stabiliteit. Integendeel. De situatie in bijv. Afghanistan en Libië is uiterst zorgwekkend. Er is dringend nood aan een andere kijk op conflicthantering en vredeshandhaving, want de gekende militaire recepten werken niet. Gevechtsvliegtuigen zijn de slechtst mogelijke investering als we echt een bijdrage willen leveren tot vrede en stabiliteit.

#### **Publiek en democratisch debat**

De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen vereist een open debat over zowel de rol en toekomst van het Belgisch leger als over welke investeringen prioritair zijn om te kunnen bijdragen aan een duurzame vrede in een veilige wereld. Deze vraag naar een publiek debat wordt ondersteund door het advies van het Vlaams Vredesinstituut dat op 16 juni II werd gepubliceerd.

#### **Les belges ne veulent pas de nouveaux avions de chasse**

Il n'y a aucun soutien de la société belge pour l'investissement de milliards d'euros dans l'achat de nouveaux avions de chasse. D'après une enquête de l'Université d'Anvers, seulement 25% des belges y sont favorables. C'est un message clair en direction du futur gouvernement. Le mouvement de la paix vous demande, comme organisation de la société civile, de venir renforcer ce message par votre soutien.

#### **L'État belge n'a pas de milliards d'euros à dépenser**

L'achat de nouveaux chasseurs-bombardiers coûtera facilement 6 milliards d'euros. Un montant non disponible ! La crise économique et financière oblige chacun d'entre nous à modérer ses dépenses. L'État belge également, qui a déjà annoncé de nouvelles politiques d'austérité (la banque nationale demande 14 Milliards d'économie d'ici à 2017). La priorité du prochain gouvernement sera de travailler à une politique durable en matière économique, climatique, environnementale, de soins de santé et de sécurité sociale.

#### **Les missions militaires n'amènent ni la paix, ni la stabilité**

Les interventions militaires dans les différentes parties du monde n'ont pas entraîné davantage de paix ou de stabilisation. Au contraire. Les situations en Afghanistan ou en Libye en sont des exemples alarmants. Il est urgent d'apporter un autre regard sur les politiques de gestion des conflits et de maintien de la paix ; parce que la recette militaire ne marche pas. Si l'objectif de cet achat est réellement de contribuer à la paix et à la stabilité, de nouveaux avions de chasse seraient le plus mauvais investissement possible.

#### **Un débat public et démocratique**

La question de l'achat de nouveaux avions de chasse commande l'organisation d'un débat ouvert et démocratique portant tant sur le rôle et l'avenir de l'armée belge, que sur l'identification des investissements prioritaires en vue d'apporter notre contribution à un monde durablement en paix et plus sûr.